

Verksamhetsberättelse
för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
under tiden 1 januari – 31 december 2020.

Styrelsen har haft följande utseende: Ordförande Anne-Sofie Olofsson, kassör Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöten har varit Olle Wannberg, Roger Fransson, Leif Andersson och Christer Åström.

År 2020 har varit ett år som vi kommer att minnas av många anledningar. Pandemin gjorde sitt antågande på våren och där efter blev inget riktigt som det var planerat.

Under året har också flera av föreningens medlemmar gått ur tiden.

Vi minns, **Karin Gunnarsson** som var med i de första våffelserveringarna och bidrog också med det smakliga våffelreceptet.

Johnny Gustavsson, som en av våra revisorer som också årligen hyrde bygdegården för sitt jaktlags fileefest.

Gerd Isaksson, en i bygdegården riktig eldsjäl som var med och ordnade roliga tillställningar för bygden. Var också med och startade Bygdegårdens teateramatörer.

Olle Wannberg, en av våra nuvarande styrelsemedlemmar som lämnade oss alldeles för tidigt. En människa som såg att allt är möjligt bara viljan finns.

Många minnen av dessa människor har bygdegården och våra tankar går givetvis till deras nära och kära.

Under året 2020 har bygdegårdsföreningen haft 59 st medlemsinbetalningar.

2020 startade ändå med den traditionella julgransdansen med ca 75 st gäster. För året var det väldigt mycket dans kring granen när gamla och unga dansade. Paketauktion, barnfilm, lotterier, och fika var precis som vanligt så även tomten. Många viskningar hördes om det var en riktigt tomte eller...

22 mars var det årsmöte. En liten skara kom, det började nu bli kännbart att man inte skulle träffas i för stora skaror.

Städdag genomfördes den 16 maj då vi kunde vara väl utspridda och det var mycket utomhusarbete. Lunchen serverades ute i solsken
Ny gungställning inköptes och en lutande björk tog ner vid uppfarten.
Föreningen fick även detta år kommunalt bidrag.

Natur och Kulturrundan blev inställd, våffelbagare, servitriser och skådespelare fick inga uppdrag detta år. Ej heller fick regissör och textförfattare gråa hår.

Men den årliga gökottan genomfördes den 6 juni traditionellt. I år tog Leif oss med till Klingatorpet eller Sjöadal som låg söder om Ekholma. Många fantastiska berättelser från den tiden fick vi höra om soldatlivet och hur de livnärde sig på torpen. Conny Rosander berättade minnen då han som ung besökte Klingatorpet.

Ca 36 styck kom och trotsade regnskurarna där vi sedan begav oss till bygdegården för att inta medhavda matsäcken och gick Leifs egengjorda tipsrunda.

Sommarens våffelsserveringar beslöt vi att genomföra som planerat med då med gällande restriktioner att följa. Borden ställdes glest och vi uppmuntrade gästerna att sitta utomhus. Serverings- och kökspersonalen fick lite extra förhållningsregler så sommaren flöt på bra. Besökarna var i antal ungefär vad andra somrar varit. Många ville bara få komma ut och ta sig en tur till våffelsserveringen.

Ja och därmed kan man säga att aktiviteterna för 2020 var slut.

Höstfesten ställdes in men saknaden av krafter gjorde sig påmind när man tittade tillbaka på bilder.

Så var det gångna året 2020 hos föreningen, ett år att minnas.

Nu hoppas vi på nya friska tag och att föreningen finner personer som vill och kan hjälpa till med att fylla upp de tomma platserna.

Styrelsen vill ändå tacka medlemmarna för stöttning som gjorts på ett eller annat sätt under det gångna året.

Styrelsen för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening i mars 2021