

Verksamhetsberättelse för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening under tiden 1 januari – 31 december 2016.

Styrelsen har bestått av ordförande Anne-Sofie Olofsson, kassör Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöte Olle Wannberg, Roger Fransson, Leif Andersson och Christer Åström.

Föreningen har haft 48 inbetalningar med en eller flera medlemmar.

Lokalen har varit uthyrd 10 gånger under året 2016.

Första evenemanget 2016 var julgransdans. Det kom väldigt många som ville dansa kring granen detta år. Ca 75 stycken som fikade och bjöd på paket så kvällen kändes väldigt lyckad.

Det som inte blev gjort vid köksreoveringen gjordes denna vår och det var att färdigställa spiskupan över vedspisen. Det smiddes, murades och målades så till årsmötet var det klart.

Årsmötet hölls den 28 mars.

Städdag detta år var den 9 maj. Som alltid så putsades det och fejadades det inomhus och ute var det lövräfsning och taktäckning som gjordes. Det saknades lite folk så därför blev det inga större planer för målning av hus och fönster. Under dagen bjöds det på lite lunch och fika för detta går ju alltid att göra hur många man än är.

Den 28-29 maj var det så Natur- och Kulturutflykten efter många förslag på datum. Det bjöds på utställning av Tomas Nilsson och en fantastisk fotoutställning av Åseda fotoklubb som sedan fick stå kvar hela sommaren under våffelsserveringen. Även teatersällskapet med Åsa-Nisse gjorde lite framträdande. Dock var det väldigt många andra evenemang på gång så det märktes lite på gästantalet.

Den 6 juni var det så den årliga gökottan. Det hemliga stället för året var Björkå Folkets Hus. Leif berättade från tiden då det var dans m.m. och besökarna kom för att dansa eller lyssna på sådan som Göingeflickorna. Flera av gökottans besökare hade själva varit där och lyssnat. Vi fick även gå in och se på lokalen som tyvärr nu håller på att förfalla. Solen stod högt på himlen och lyste på en stor skara som var komna från när och fjärran för att vara med på gökottan. Göken hördes endast på våran samlingsplats denna morgon.

För 19 året så serverades det våfflor i bygdegården under sommaren. Sju helger var det servering och antalet besökare var kanske något färre än föregående somrar.

Nästa evenemang i bygdegården var Höstfesten eller Kräftskiva som det nu har blivit. Vi gick under kvällen i musikens tecken, lite allsång till Leifs dragspel, musikquiz och gästernas körslag som gav oss många roliga skratt. Givetvis var det kräftor och pajer på menyn med kaffe och kaka som efterrätt. Det var ca 40-talet besökare denna kväll.

Vi fick även detta år ett kommunalt bidrag på 5000 kr

Är det någon som har bilder eller dylikt som skulle passa till hemsidan så mottager Annika gärna det.

Så vill vi i styrelsen tacka för det gångna året och hoppas att vi kan få ett aktivt och bra 2017. Styrelsen för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening i februari 2017 genom Majvor

