

Verksamhetsberättelse för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening under tiden 1 januari – 31 december 2015.

Styrelsen har haft följande utseende. Ordförande Anne-Sofie Olofsson, kassör Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöte Leif Andersson, Roger Fransson, Christer Åström och Olle Wannberg.

Föreningen har haft 49 inbetalningar med en eller flera medlemmar.

Lokalen har under 2015 varit uthyrd 6 gånger.

Som alltid så börjar våren med att städa och så gjorde det även 2015. Den 9 maj var det och solen lyste underbart och gjorde allting mycket lättare och roligare. Några for runt högt och lågt inomhus, några for runt ute med lövräfsning, flaggstångstvättning. Tackrännor rengjordes, gungan sågs över och så åkte några till skogs för att randa granslanor till gårdsgården som redan var förberedda. Några gav sig iväg till enbuskarnas ställe där det höggs enstakar till hängningen och så kom Johnny Persson och smidde planerna för den kommande arbetsdagen. Givetvis plockades den gamla gårdsgården ner och allt var inte fullständigt uppruttet. Vi förberedde för natur och kulturhelgen med inköpslista och även en ny större kaffebyggare planerades att köpa.

Under dagen grillade vi till lunch och givetvis fikades det någon gång.

Den 23-24 maj var då Natur- och kulturutflykten. Vi serverade våfflor och hade lite loppis. Det var en bra helg där lördagen hade flera gäster än söndagen. Förfrågan om teaterspel hade förekommit flera gånger. Dock kunde det inte bli något sådant det året.

6 juni var vår årliga gökotta. Denna gång hade Leif tagit med oss till "Lönnkvistastället" invid Badebodaån mellan Uranäs och Flyhult. Det var en helt fantastisk morgon med härligt solsken. Det var ett 25-tal som kommit för att höra Leif berätta om episoder om hur det kunde vara ett antal årtionden tillbaka i tiden. Även Conny Rosander hade flera inlägg om dråpliga händelser. Sådana skulle vi ta vara på mer medan tiden finns.

När så ottan var klar så begav vi oss till bygdegården för att börja hägna gårdsgård. Vi var ca ett 18-tal som under denna dag hägnade, lagade mat och såg till att vi kunde njuta av att få vara med på eller annat sätt. Dock blev inte gårdsgården färdig denna dag så Johnny och Roger var snälla och gjorde den klar någon dag senare. Den blev otroligt vacker. Den gamla stod i 34 år så den som lever få se....

Våffelserveringar hade vi under 7 helger, fr.o.m. den 4 juli t.o.m. 16 augusti. Försäljningen var något mer än föregående år.

Höstfest som blivit kräftskiva var det den 12 september. Ca 35-talet kom för att leka lite i 5-kamp och frossa i kräftor.

Under hösten så har Annika Forsberg jobbat med en hemsida åt bygdegården. En trevlig sida att besöka på mösjöhult.se. Vårt mål är nu att hålla den aktuell med att fylla på bilder och händelser från bygden.

Vi fick kommunalt bidrag med 5000 kr 2015.

Ett arbetsår är till ända och arbetet i föreningen tycker vi varit gott. Vi tackar alla som varit föreningen behjälplig med insatser på ett eller annat sätt.

Styrelsen för Mösjöhults nya Bygdegårdsförening i mars 2016 genom Majvor.

