

Verksamhetsberättelse
för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening
under tiden 1 januari – 31 december 2023.

Föreningens styrelse har haft följande utseende: Ordf. Anne-Sofie Olofsson, kassör Monica Henriksson, sekreterare Majvor Habbe och övriga ledarmöten helen Kaise, Roger fransson, Lillemor Lund Nottermark och Pia Scharff Lund.

Under 2023 hade föreningen 60 st medlemsinbetalningar och lokalen har varit uthyrd 5 gånger.

Året 2023 började med julgransdans som då återupptogs efter ett par års pandemiuppehåll. Cirka ett 65-tal personer kom.

Årsmöte hölls i bygdegården den 26 mars. Då finplanerade vi årets innehåll i programmet och gjorde ansvarsfördelningen.

6 maj var det så städdag. Sju björkar hade tagits ner som då skulle kapas och klyvas vilket då höll ett stort gäng sysselsatt. Vidare så rödfärgades utbygget och köksdörren fick lite omvårdnad av färg. Givetvis så ansades det både ute och inne för kommande säsong.

Natur och kulturutflykten var den 20 och 22 maj. Vi sålde våfflor och Åseda fotoklubb hade gjort en utställning som även fanns att beskådas under sommaren. Gubbarna i Knohult åkte på en övning som inte var vad de trodde när Aurora hade kallat dem. Så till Eulalia och Kristins förhoppning om att de skulle lära sig ett och annat när damerna själva försökte förnöja sig med golftankar.

Hela helgen såldes det våfflor för ca 18 000 kr, så järnen i köket gick heta, ja även personalen kände sig heta. Vädret var fint, uppehåll och strax över 20 grader.

Nationaldagens gökotta hade Leif planerat till Stenbrottet i Stödsboda där vi tittade på brottet och även såg rester av dåtidens verktyg. Många förundrades av platsens utseende och kunde bara i tankarna se det otroliga arbete som gjordes då. Leif hade även med en uppsättning sågar, från tidig handsåg till dagens motorsåg med allt vad den utvecklingen genomgått.

Många lovordar de fantastiska gökottor som vi fått vara med om genom Leifs otroliga berättelser och olika platser vi besökt. Så Tack Leif.

Våffelserveringar hade vi under sju helger med början den 1-2 juli. Höjning av våffelpriset till 50 kr märktes inte då fikasugna kunder nästan var som det brukat. Fotoutställningen fanns även till beskådning under sommaren.

I september så fick vi OK av brandskyddet efter slutbesiktning att elda i öppna spisen och kaminen.

Höstfest/kräftfest var det den 30 september som var en glädjens fest med mycket sång av trubadur som även bjöd in till allsång där vi tog i för full hals. Givetvis så åt vi pajer och kräftor och roade oss efter bästa förmåga.

Under året tog Helen och Ellinor över arbete med att lägga in händelser m.m. på hemsidan.

Anne-Sofie och Monica har även under hösten bytt föreningens bank från Handelsbanken till Virserums sparbank. Känns också bra att vi fått ett swishnummer till föreningen. Vi kan också nu sätta in kontanter på banken.

Det påbörjades också arbete med att kitta och måla om våra fönster. Dock har det gått lite trögt då han som tog på sig arbetet skulle göra det när tid gavs. Men han kommer att fortsätta nu i vår då han ser att köksfönstret har ett stort behov.

Ja, så såg det gångna året ut. Vi är en förening som gör en insats både för kultur och bygd. Med alla krafter och den glädje som vi genomför verksamheten så kan många förnöja sig i våra aktiviteter.

Tack för ett härligt verksamhetsår.

Styrelsen i januari 2024.